

Beste meneer Rutte,

Uw brief van 23 januari in het Parool zette mij aan het denken. Ik wil er dan ook graag op reageren.

Ik ben een dertienjarige jongen en zit op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Dit is een school met leerlingen van heel veel verschillende culturen. Ik heb voor deze school gekozen omdat het mij goed leek om van andere culturen te leren en dat vind ik nog steeds. Als je namelijk in een multiculturele stad woont, kun je niet langs elkaar leven, maar moet je samen leven en elkaar begrijpen. Op mijn school ben ik een (mini)mediator. Mediation is een manier van ruzies oplossen door middel van het voeren van een gesprek, er voor te zorgen dat de ruziemakers naar elkaar luisteren en zo elkaar begrijpen en samen tot een oplossing komen zonder dat de ruzie escaleert.

Met de argumenten die u noemt in uw brief ben ik het niet eens. U begint al met de titel: "Aan alle Nederlanders", terwijl u uw argumenten vooral richt op de allochtone Nederlanders en vluchtelingen. Ik vind het niet goed dat u alle allochtonen over een kam scheert. Het is namelijk niet zo dat alle vluchtelingen per definitie een slechte invloed hebben op onze samenleving. Veel mensen komen naar Nederland omdat het in hun eigen land niet veilig is en niet om de regels in Nederland te misbruiken. Wat kunnen we dan echt doen om hen zich Nederlander te laten voelen en zijn?

In de vierde Alinea uit uw brief schrijft u "Doe normaal of ga weg", maar in de vijfde alinea zegt u "de oplossing is niet om groepen over een kam te scheren of om mensen simpelweg het land uit te zetten". Met die zinnen doelt u op vluchtelingen die iets fout doen, maar autochtone Nederlanders doen ook niet altijd normaal. Bij voetbalwedstrijden van Ajax, Feyenoord of PSV worden bijvoorbeeld mensen uitgeweid, worden dingen vernield en wordt afval gedumpt. De mensen die dat soort dingen doen zijn meestal geen buitenlanders maar Nederlanders die hier geboren zijn. Moeten die dan ook maar allemaal weg? We creëren dit klimaat met zijn allen, dus daar moet u wat aan doen. Nu klinkt het voor mij dat u alleen maar roept over de problemen zonder er wat aan te doen. En ook dat u wel erg inzoomt op alleen bepaalde problemen.

Nadat Geert Wilders uitspraak deed over meer of minder Marokkanen heeft u fel uw mening gegeven en gezegd dat u nooit zou willen regeren met de PVV maar u zegt eigenlijk hetzelfde. Door te roepen over wat de allochtonen fout doen en dat ze maar moeten vertrekken als het hun niet bevalt. Komt dat doordat er bijna verkiezingen zijn en u de kiezers van de PVV naar uw partij wilt trekken?

Op zich zegt u in de zesde alinea een aantal dingen waar ik het wel mee eens ben, maar tussen de regels door lees ik vooral verwijten en weinig uitnodiging van u om echt te willen luisteren. Voor een minister president van een land zou het mooi zijn ook een rol van 'mediator' van Nederland te nemen. Luisteren en doorvragen waarom gedrag ontstaat en zo zorgen dat iedereen weer met respect met elkaar kan omgaan. Met deze brief bereikt u dat doel niet.

In de laatste alinea zegt u: "Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land". Dat klopt helemaal, maar laten we er dan ook voor strijden zodat alle mensen die hun eigen land ontvlucht zijn zich hier thuis kunnen voelen. Iedereen het land maar uit zetten die niet het gewenste gedrag vertoont past hierbij niet, want samen moeten we zorgen dat Nederland van ons allemaal is en blijft.

Vriendelijke groet,

Erik [REDACTED]
Open Schoolgemeenschap Bijlmer, klas 2 [REDACTED]